

# ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

## ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

### Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

#### ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Κάθε τόπος ελληνικός, παιδιά, έχει τούς Άγιους του. Κάθε σπιθαμή γῆς τῆς Ἑλλάδος μας έχει νά μάς δείξει τόν Άγιο τῆς. Ὅλο τό χῶμα τῆς εἶναι ποτισμένο μέ αἷμα Ἡρώων καί Ἁγίων τῆς Πιστεῶς μας.

Ἐμεῖς σήμερα θά μιλήσουμε γιά τόν Άγιο Δημήτριο πού ἔζησε καί μαρτύρησε στήν ὀμορφή πόλη τῆς Μακεδονίας μας, τή Θεσσαλονίκη!

#### Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ

##### ΚΑΤΑΓΩΓΗ



Ἐκεῖνος, τήν ἐξυπνάδα του, τήν ἡρωική καρδιά καί τό γενναῖο φρόνημά του. Κατατάχθηκε, λοιπόν, στό Ρωμαϊκό στρατό καί διορίστηκε στρατηγός τῆς Θεσσαλονίκης ἀπό τόν εἰδωλόλατρη Αὐτοκράτορα Μαξιμιανό!

##### ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΚΑΣ

Ἐκεῖνος δέν λογάρισε τήν τιμή, πού τοῦ ἔκανε ὁ Αὐτοκράτορας. Χάρηκε, ὅμως, διότι τοῦ δινόταν ἔτσι ἡ εὐκαιρία νά κηρύξει τό Χριστό! Μέρα καί νύχτα δίδασκε τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, σέ ἄτομα καί σέ ὀμάδες καί πρό παντός στούς νέους καί στούς στρατιῶτες. Εἶχε σχηματίσει κύκλο νέων, οἱ ὁποῖοι καθημερινά μελετοῦσαν τήν Ἁγία Γραφή. Σκοπός του ἦταν ἕνας: *Κάθε μέρα νά κάνει κι ἕνα καινούργιο Χριστιανό.* Οἱ συναντήσεις γινόταν στήν «Χαλκευτική Στοά», πού ἦταν ἕνα ὑπόγειο μέ καμάρες κοντά στά Δημόσια λουτρά. Σέ αὐτό ἀκριβῶς τό μέρος τόν συνέλαβαν τήν ὥρα πού δίδασκε τούς Χριστιανούς, ὕστερα ἀπό διαταγή τοῦ Αὐτοκράτορα.

##### ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ

Ὅταν ἔφτασε μπροστά στόν Αὐτοκράτορα στάθηκε ἄφοβος καί ὁμολόγησε τήν πίστη του στό Χριστό. Ἀρνήθηκε νά θυσιάσει στό εἶδωλα. Ἦταν χαρούμενος καί τό πρόσωπό του ἔλαμπε ἀπό ἐσωτερική γαλήνη. Ὁ Μαξιμιανός βλέποντας τή στάση του φρύαξε ἀπό τό κακό του καί διέταξε ἀμέσως νά τόν δέσουν χειροπόδαρα καί νά τόν φυλακίσουν σ' ἕνα λουτρό.

##### Η ΦΥΛΑΚΙΣΗ

Οἱ στρατιῶτες τόν ὀδήγησαν σ' ἕνα σκοτεινό, ὑγρό καί βρώμικο λουτρό κι ἔφυγαν. Ὅμως ὁ Άγιος δέν ἔμεινε μόνος. Μαζί του ἦταν Ἐκεῖνος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἐνα βράδυ ἀστράψε φῶς ὑπερκόσμιο, πού φώτισε τό σκοτεινό κελί του. Ἐνας ἄγγελος μέ τά λευκά φτερά του ἐμφανίστηκε κρατώντας ἕνα χρυσό στεφάνι. Πῆγε καί τό ἔβαλε στό κεφάλι τοῦ γενναίου ἀθλητῆ. Πόσο θάρρος τοῦ ἔδωσε αὐτή ἡ ἐπίσκεψη!

Στή φυλακή ἔμεινε πολύ καιρό. Ὁ Αὐτοκράτορας ἤθελε νά τόν ἀφήσει νά πεθάνει ἀπό τίς στερήσεις καί τίς κακουχίες καί ὄχι μέ ἀθλητικό μαρτύριο, πού θά τόν ἔκανε πιό λαμπρό καί πιό ἀγαπητό στήν συνείδηση τῶν Χριστιανῶν!

### Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑ

Είχε περάσει ένας χρόνος από τότε που ο Άγιος βρισκόταν στη φυλακή. Έξακολουθούσε όμως να διδάσκει την πίστη του Χριστού και να τονώνει όσους τον επισκέπτονταν. Μεταξύ αυτών ήταν κι ένας μαθητής του, ο Νέστορας.

Εκείνον, λοιπόν, τον χρόνο πρόκειτο να γίνουν αγώνες στο εύρυχωρο στάδιο της Θεσσαλονίκης, προς τιμή του Αυτοκράτορα. Στο στάδιο αγωνίζονταν πολλοί ανδρειωμένοι. Ίδιαίτερη τιμή είχε ο Λυαῖος που ήταν ένας πανύψηλος γίγαντας με τρομακτική δύναμη! Μέχρι τη στιγμή εκείνη κανένας δεν μπόρεσε να παλέψει μαζί του και να τον νικήσει! Όταν, λοιπόν, αυτός μπήκε στο στάδιο προκαλούσε τους Χριστιανούς να παλέψουν μαζί του, έμπαιζοντας την πίστη τους στο Χριστό και είρωνεύοντάς τους. Τότε ο νεαρός Νέστορας δέχτηκε να παλέψει μαζί του!

Πρίν ξεκινήσει ή πάλι ο Νέστορας πήγε να πάρει την εύχή και την εύλογία από τον Άγιο που βρισκόταν στη φυλακή. Ο Άγιος τον εύλόγησε, προσευχήθηκε γι' αυτόν και τον σταύρωσε στο μέτωπο λέγοντάς του: «Ύπαγε και τον Λυαῖον θά νικήσεις και υπέρ Χριστού θά μαρτυρήσεις». Τότε ο Νέστορας έφυγε άμέσως για το στάδιο. Εκεί άφου στάθηκε άπέναντι στον αντίπαλο, με τη φράση «Ο Θεός του Δημητρίου βοήθει μοι!» προχώρησε και με μία εύλυγιστη κι επίδεξα κίνηση έπληξε με το ξίφος του θανάσιμα τον Λυαῖο!

Σύντομα, όμως, έγινε γνωστό πως ο Νέστορας είχε ζητήσει τη συγκατάθεση του Άγιου. Γι' αυτό ο Αυτοκράτορας διέταξε να τον βγάλουν έξω από την Χρυσή πύλη και να τον άποκεφαλίσουν.

Τή μνήμη του Άγιου Νέστορα τιμούμε στις 27 Οκτωβρίου.

### ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Ύστερα από λίγο στρατιώτες κατευθύνθηκαν στη φυλακή. Ο Άγιος όταν τους είδε κατάλαβε τί είχε γίνει. Εύχαρίστησε το Θεό που άκουσε την προσευχή του και δυνάμωσε το Νέστορα. Έπειτα γαληνεμένος παραδόθηκε στους στρατιώτες. Σήκωσε το χέρι του και περίμενε να τον λογγίσουν. Ήθελε και μ' αυτό να μιμηθεί το Χριστό, να τον χτυπήσουν δηλαδή με τη λόγχη στην άριστερή πλευρά όπως και τον Κύριό μας. Τέλος με τις λόγχες τους χτύπησαν βάνουσα το σώμα του μέχρι που παρέδωσε στο Χριστό την Άγια του Ψυχή.

Μερικοί εύσεβείς Χριστιανοί πήραν κρυφά το σώμα του και το ένταφίασαν εκεί όπου παρέδωσε το πνεύμα του.

Τη μνήμη του τιμούμε στις 26 Οκτωβρίου.

Από τότε ο Άγιος Δημήτριος περισκεπάζει όλη την οίκουμένη και ιδιαίτερα προστατεύει τη Θεσσαλονίκη, της οποίας είναι ο πολιούχος. Τη γλύτωσε πολλές φορές από τους βαρβάρους όπως στις 26 Οκτωβρίου του 1912, την ημέρα της γιορτής του, ύστερα από 500 χρόνια τουρκικής σκλαβιάς. Η δύναμή του και η ανδρεία του δεν χάθηκαν με τον θάνατό του, αλλά ζή και φανερώνεται στον αιώνα, σε όσους τον παρακαλούν με θερμή καρδιά!

### ΚΑΙ ΜΥΡΟΒΛΥΤΗΣ

Ο Θεός θέλοντας να δοξάσει τον Άγιο, όπως είπε: «Τους δοξάζοντάς με αντίδοξάσω», τον ανέδειξε μυροβλύτη: Βγάζει δηλαδή άπ' τον τάφο του μύρο, που δεν στερεύει και έχει τη δύναμη να κάνει μεγάλες θεραπείες!



### ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Θυμάστε να μου πείτε, ποιος ήταν ο μεγάλος πόθος του Άγιου Δημητρίου; (Νά οδηγήσει όλους τους συμπολίτες του στον Ίησοῦ Χριστό).

Τί σύνθημα είχε βάλει στη ζωή του; (Νά μή περάσει μιά μέρα, πού νά μή κάνει ἔστω κι ἓνα Χριστιανό).

Τά εύλογημένα δίκτυα του σέ ποιά κατηγορία ἀνθρώπων ἰδιαίτερα τά ἔριχνε; ( Στούς νέους καί στά παιδιά. Ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα τά νιάτα).

Ποιό κατηχητόπουλό του εἶδαμε στό σημερινό μάθημα; (Τό Νέστορα. Τόν ἔκανε τόσο πολύ νά πιστέψει καί ν' ἀγαπήσει τό Χριστό, ὥστε σ' ὄνομα του νά κάνει μιά μεγάλη νίκη καί γιά τ' ὄνομά του νά χύσει καί τό νεανικό του αἷμα).

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ὁ Ἅγιος Δημήτριος κάθε μέρα ἔφερνε τουλάχιστον μιά ψυχή στό Χριστό!

Ἐμεῖς τί μπορούμε νά κάνουμε;

Νά μιλάμε στούς ἄλλους γιά τό Χριστό!

Ἐμᾶς σήμερα κανένας δέν μᾶς διώκει. Εἴμαστε ἐλεύθεροι νά μιλήσουμε γιά τό Χριστό, νά κάνουμε Κατηχητικό, νά διαφωτίσουμε κι ἄλλους γιά τήν πίστη μας.

Δέν δικαιολογούμαστε, λοιπόν, ἄν ἀδιαφορήσουμε γιά τήν ἀπουσία παιδιῶν ἀπ' τό Κατηχητικό μας.

Εἶναι κι αὐτά παιδιά τοῦ Θεοῦ. Καί γι' αὐτά ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία.

Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε πόδια, γλώσσα καί καρδιά. Τά π ὀ δ ι α, γιά νά τρέχουμε παντοῦ καί νά κάνουμε καλές πράξεις. Τή γ λ ὤ σ σ α, γιά νά μιλάμε μέ ὁμορφα λόγια στούς ἄλλους γιά τό Χριστό. Καί τήν κ α ρ δ ι ά, γιά νά ἀγαπᾶμε ὅλους τούς ἀνθρώπους. Καί ἀγάπη εἶναι νά κάνουμε τό καλύτερο δῶρο, δηλαδή νά δώσουμε σ' ἄλλα παιδιά τό Χριστό, νά τά φέρουμε στό Κατηχητικό.

Μέ τό Κατηχητικό θά γίνουμε παιδιά τῆς Ἐκκλησίας!

Βέβαια πρῶτα ὁ ἐκκλησιασμός καί μετὰ τό Κατηχητικό!

Μέ τό Κατηχητικό θά γίνει σωστός ὁ ἐκκλησιασμός μας!

### ΣΥΝΘΗΜΑ

Κι ἄλλα παιδιά νά φέρουμε στό Κατηχητικό!

### ΠΡΟΣΕΥΧΗ

#### Ἀπολυτίκιο

Μέγαν εὔρατο ἐν τοῖς κινδύνοις  
Σε υπέρμαχον ἢ οἰκουμένη,  
Ἄθλοφόρε, τά ἔθνη τροπούμενον.  
ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τήν ἔπαρσιν  
ἐν τῷ σταδίῳ θαρρύνας τόν Νέστορα,  
οὕτως ἅγιε Μεγαλομάρτυς Δημήτριε,  
Χριστόν τόν Θεόν ἰκέτευε  
δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

#### Ἀπόδοση

Ἐσένα, πού ἄθλους ἔκανες πολλούς  
καί τ' ἄπιστα ἔθνη τῶν ἐχθρῶν κατατροπώνεις  
ἢ οἰκουμένη γιά τρανό σ' ἔχει υπερασπιστή  
κάθε φορά πού κίνδυνοι τή ζώνουν.  
Ὅπως, λοιπόν, στό στάδιο δυνάμωσες  
τό μικροκαμωμένο Νέστορα  
καί τοῦ Λυαίου τοῦ γίγαντα  
ἀφάνισες τήν ἔπαρση(ἐγωισμό)  
ἔτσι Μεγαλομάρτυρα ἅγιε Δημήτριε,  
νά ἰκετεύεις τό Χριστό μας καί Θεό  
νά μᾶς χαρίζει τήν ἀπέραντη ἀγάπη Του!

# ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

## ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

### ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.....

A) Συμπληρώστε τή φράση: “**Ο Άγιος ..... Δημήτριος ό .....**”, χρησιμοποιώντας τά γράμματα πού σās δίνονται παρακάτω.



B) Χωρίστε και τοποθετήστε τīs παρακάτω λέξεις, πού αναφέρονται στά πνευματικά και σωματικά χαρίσματα και στίς ασχολίες του Άγιου Δημητρίου, στούς αντίστοιχούς κύκλους.

*Ταπεινός, ήρωας, φρόνιμος, Ίεραπόστολος, σεμνός, στρατηγός, άνδρείος, άγνός, Κατηχητής, θαρραλέος, μαχητής, γενναίος, συμπονετικός, δυνατός, ήθικός, ρωμαλέος.*

Πνευματικά  
χαρίσματα



Σωματικά  
χαρίσματα



Άσχολίες



### ΛΥΣΕΙΣ

A) ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ, ΜΥΡΟΒΛΥΤΗΣ

B) Πνευματικά χαρίσματα: ταπεινός, φρόνιμος, σεμνός, άγνός, συμπονετικός, ήθικός

Σωματικά χαρίσματα: ήρωας, άνδρείος, θαρραλέος, γενναίος, δυνατός, ρωμαλέος

Άσχολίες: Ίεραπόστολος, στρατηγός, Κατηχητής, μαχητής